

Op vrijdag 22 april hebben we de koningsspelen op school gevierd. De dag was verdeeld in creatieve en sportieve onderdelen met het thema Ridders en Jonkvrouwen. Voor de kinderen van groep 1 en 2 waren er spelletjes om en in de school.

De groepen 3 t/m 8 gingen op speurtocht.

De dag begon met een ontbijt op school.

Daarna gingen de kinderen de dans oefenen. Kinderen van groep 8 dansten voor.



Hierna gingen alle kinderen naar hun eigen groep. In toerbeurt vertrokken zij voor de speurtocht. Onderweg kwamen zij verschillende sportieve uitdagingen tegen. De andere kinderen gingen ondertussen creatief aan de slag. Kinderen van groep 1 en 2 gingen volgens een schema sportieve spelletjes doen en iets moois maken m.b.t. het thema.



Aan het einde van de middag dansten de kinderen nog eenmaal de geleerde dans voor alle ouders.

Heel hartelijk bedankt voor alle hulp van ouders, opa's, oma's en anderen. Zonder uw hulp zou deze dag niet mogelijk zijn geweest.

